

Intro låten!

Välkomna hit till oss i dag
Sätt er nu ned ett tag.
Vi vill berätta om något stort som hänt
En natt för länge sen

När kylan kommer och biter sig fast
Då tänder vi ljus i vårt hus
Och vi önskar oss klappar och kvällar med mys
Vi kokar vår gröt och vi syr

Tänk om vi missat något stort
Om julen är med än vi tror.
Mer än klappar och tomtar av garn
Mer än skinka och glittrande gram.

Mer än ljusen vi tänt på vårt bord
Mer än stjärnor och sång
Mer än lyktor och tomtebloss
Tänk om vi missat nåt stort.

Kom och följ med oss en liten stund
Till något som hände för länge sen.
I ett land långt bort
I en annan tid
Så hände det något unikt.

Pappa Panov, du ska få besök idag!

Idag ska jag komma till dig, Idag ska du möta mig
//:Var beredd och vänta, Gud ska komma till dig://
Pappa Panov, du ska få besök idag
Pappa Panov, Gud ska komma till dig

Sopa skräp

Hela dagen har jag stått och sopat utan mat
Jag är hungrig jag är trött men jag har inte råd att vara lat
Det finns inte någon här som känner till min nöd
Tänk om någon kunde ge mig en liten bit av ett bröd, vilket stöd

Hela världen runt omkring oss är så full av skräp
Allting som jag gör hela dagen är att sopa skräp, slit och släp
Alla verkar tro att gatan är en papperskorg
Ser dom inte hur jag sliter för att hålla rent på vårt torg, vilken sorg

Sotare

Juletid en rolig tid, då ska allting hända
Baka hit och baka dit, en ugn vi ränner dit
Sotare är vi, i denna tid vi är kända
Vilken härlig tid med en jul utan skit

*Vi är sotare, ibland det ryker in
Vi är sotare, vi måste passa oss noga
Vi är sotare, vi gör rent i din spis
Vi är sotare, Sotare*

Vissa säger grönt är skönt, men svart är våran grej
Ordning här och reda där, vill inte ha nåt strul
Ingen rök i vårt kök, om du frågar mig
Åh vad det är kul, för det är ju jul

Ref

Marias sång (Somna nu min lilla skatt)

Vem är du som ligger här, ett ofattbart underverk
Välkommen hit till mor och far. Vi finns här hos dig.

Somna nu min lilla skatt, vakna sen till sång och skratt
Du är den jag väntat på, Jag lägger dig ner, på bädd av strå.

Du är himlens stjärna klar, ingen är som du
Du har kommit till en värld så mörk, Låt ditt liv få ge oss ljus.

Men somna nu min lilla skatt, Vakna sen till sång och skratt
Du är den vi väntat på, Himlens skatt på bädd av strå.

Men somna nu min lilla skatt, vakna sen till sång... och skratt

Trasiga skor

Jag är trött och svag. Jag är fattig, van vid drag.
Var finns den rättvisa, som delar allt som finns
Men det värsta av allt. Mitt barn har likadant.
Inte några hela skor, och hungrig sen igår.

Var finns du
Du vår Gud
Var finns du
Du vår Gud

Men vår Gud är stor, han bor i den som tror.
Skänker oss kärleken, tar bort hjärtats bitterhet.

Vi har dig
Det är nog
Vi har dig
Det är nog... men mitt barn har inga skor.

Gud jag ber till dig, vill du hjälpa mig?
Rädda lilla flickan från att frysa från att hungra.
Gud jag ber

Änglasången

Lyssna nu till mina ord, Gud har kommit till vår jord
En Gudason på bädd av strå, vilar tryggt i stallets vrå

Hit till jorden har himlens skatt, kommit till er denna natt
En konung är er given, en givare av friden

Ära vara Gud i höjden frid på jorden, Gud är kommen,
En Gudason på bädd av strå vilar tryggt i stallets vrå

Ett litet barn - Gud är kommen
Ett litet barn - En frälsare

Ära vara Gud i höjden frid på jorden, Gud är kommen,
En Gudason på bädd av strå vilar tryggt i stallets vrå

Ära vara Gud i höjden frid på jorden, Gud är kommen,
En konung är er given , en givare av friden.

Ett litet barn, Gud har kommit hit

Herdesången

Vi satt där i natt, såg elden glöda
Lite trötta kanske efter dagen möda.
Men plötsligt så fanns där från ingenstans
Framför oss en ängel, hela himmelen brann. Ängeln sa:

Nu kan ni vara glada
Ni som har vänta på något gott
Snart är det slut på våld och förtryck
En riktig konung har ni fått.

Sen började hundra änglar sjunga, ja hela himlen var musik
Så låt oss jubla, gamla och unga, för nu har jorden blivit rik.

Stilla natt

Stilla natt, heliga natt, allt är frid, stjärnan blid
Skiner på barnet i stallets vrå.
Och de vakande fromma två,
Kristus till jorden är kommen
Oss är en frälsare född.