

NYHETSBREV

Nyhetsbrev från Patrik och Therese, november 2024



STEP OUTARNA OCH ROUND TABLE

Hej,

Nu har det hunnit gå några månader sen sist vi hördes.

I början på september så kom våra fantastiska Step Outare till oss, Emelia, Isa och Rebecka. På bilden ser vi dem framför det hus som de bor i under sin tid här i Thailand. De alla har kommit med sån värme, energi och vilja att bidra med sina gåvor på olika sätt. Något vi är väldigt glada och tacksamma över att få vara en del av.

I september hade vi även vårt årliga Round Table, då våra partnerorganisationer deltog för en veckas lärande. Under veckan så delade vi framgångar och utmaningar inom de olika projekten. Vi ser styrkan i att lära av varandra och styrkan i det vi har gemensamt. Det hjälper oss att utveckla arbetet vidare.



ÖVERSVÄMNINGAR I NORRA THAILAND



Översvämningar i Thailand. Många av er hörde säkert talas om de översvämningar som drabbade norra Thailand i september och oktober. I den första kraftiga översvämningen var det många byar med hem och skördar som sveptes bort med vattenmassorna. Två av våra partnerorganisationer drabbades. Två veckor senare kom ytterligare en översvämning som drabbade många boende i centrala Chiang Mai, däribland fyra hem där våra kollegor från EFK bor. Vi klarade oss däremot från översvämning av vårt hus eftersom vi bor i ett område där vattnet inte drog förbi.

Det har såklart varit en svår och prövande tid för våra kollegor och de arbetar fortfarande med att bygga upp sina hem igen. Vi är tacksamma över att ingen har skadats fysiskt. I allt detta har vi fått så se hur vackert det också kan vara i svåra tider, hur människor kommer samman, byar och kyrkor som hjälper varandra. I vår kyrka fick vi på olika sätt vara med och hjälpa de familjer i kyrkan som drabbats genom praktisk hjälp men även ekonomiskt stöd eftersom många av thailändarna inte har något försäkring eller annat stöd.

NYHETSBREV

Nyhetsbrev från Patrik och Therese, november 2024



SONGKHLA

Songkhla är den stad där jag bär min första berättelse ifrån. Det har nu gått 50 år sedan jag (Therese) lämnade den lilla fiskestaden. I år har vi hunnit besöka Songkhla tre gånger och det är vi mycket tacksamma för. Vi har haft tid att träffa gamla och nya vänner och även kunnat träffa församlingen i Songkhla Church. Det är en församling där EFK har haft missionärer i många år, med start i slutet av 1960-talet. Det var gott att få träffa pastorsfamiljen igen och höra om hur det ser ut i deras kyrka och i staden. Människor kommer till tro på Jesus och det var väldigt fint att få höra!

I höst har jag även kunnat ta upp kontakten igen med några av mina halvsyskon och fått lära känna dem lite mer. Att få bjudas in i deras familjer och liv är en glädje. Att umgås med familj och vänner där, samt spendera mer tid i den lilla staden, har gjort att både jag och Patrik har känt att våra hjärtan öppnats upp ännu mer för människorna och för staden.

CHIANG RAI - PROJEKT BESÖK

Jag (Patrik) har tillsammans med vår partnerorganisation och några kollegor besökt några byar i norra Thailand. Vi fick se hur det som planterades i början av projektet nu har vuxit till sig. Plantorna har blivit större och det liknar mer och mer ett skogsjordbruk. Vi fick även se andra saker som vattentankar, växthus, höns, grisar med mera där projektet har kunnat hjälpa till, allt med målet att kunna bidra till ett mer långsiktigt hållbart liv.

I byarna är en del kristna, andra animister. I en av byarna besökte jag en gravplats där det fanns gravar med kors på. Tänk ändå att människor på den här platsen också har Jesus som sin Herre. Vi fick också höra om att kristna i byn besöker byarna runtomkring för att berätta om Jesus för att ännu fler ska höra budskapet!



NYHETSBREV

Nyhetsbrev från Patrik och Therese, november 2024

KAMBODJA - PROJEKTBSÖK

Nu i november besökte jag (Therese) barnrättsprojektet i Kambodja tillsammans med min kollega Kalle. Det var mitt sista besök där och det kändes fint att få möta dem igen.

Så här skriver min kollega om ett av besöken under resan. Den dagen samtalande man om våld mot barn.

“Det är så viktigt med engagerade vuxna! Mannen på bilden är medlem i en hem och skolförening. Han har fått lära sig viktiga kunskaper om olika former av våld mot barn. Detta vill han dela vidare till barnen i den lokala skolan.

Under en dryg timme och på ett fint sätt engageras barnen att fundera själva och dela med sig av sina tankar om våld mot barn.

Kunskap om detta är viktigt, och det är viktigt att veta vart man kan vända sig för att få hjälp.”



“JULEN ÄR HÄR OCH LYSER FRID PÅ JORDEN”

Snart går vi in i advent och jul, en tid som påminner oss om vad vår värld och vad vi behöver mest! Jesus föddes in i det allra enklaste och kom med det allra största, HELANDE OCH HOPP för det som var brustet. Samma gäller än idag!

Var gärna med och be och tacka för:

- Tacka för EFKs projekt i Asien, för nya och gamla relationer med partners.
- Tacka för våra barn och för allt de ger oss.
- Be gärna för vår flytt tillbaka till Sverige, för arbete för Therese och en tydlig ledning var vi ska bosätta oss.

Tack för att ni går med oss, tack för alla era böner!

Vi vill önska er alla en riktigt fridfull jul!

Guds välsignelse!
Therese och Patrik



*“GE OSS AV DEN FRID SOM RÅDER I
STJÄRNORNAS FÖRUNDERLIGA HEM.
LED OSS PÅ DEN VÄG VI GÅR SÅ ATT VI
HITTAR HEM TILL DEN...”*